

Universel fredspagt

Fred er vores ånds åndedræt. Den vælder op fra dybet af vores væsen for at forfriske, heale, inspirere.

Fred er vores medfødte rettighed. Dens evige tilstedeværelse eksisterer inden I os som en erindring om, hvor vi kom fra, og en vision om, hvor vi længes efter at gå hen.

Vores verden er midt I forandring.

I årtusinder har vi tænkt over, ræsonneret og praktiseret ideen om fred. Og dog undslipper evnen til at bevare freden os. For at overskride begrænsningerne I vores egen tækning må vi erkende, at fred er mere end ophør af konflikt. For at fred skal bevæge sig over Jordens overflade må vi indese, som de store filosoffer og ledere før os, at alle mennesket ønsker fred. Vi anerkender herved, at denne sandhed er universel. Nu må menneskeheden ønske de ting, det bringer fred.

Vi bekræfter, at fred er en ide, hvis tid er inde. Vi påkalder os menneskeheden til at stå samlet og reagere på behovet for fred. Vi påkalder os hver enkeltperson til at skabe og fostre en individuel vision om fred. Vi påkalder os hver familie til at skabe og hæge om fred inden for hjemmet. Vi påkalder os hver nation til at opfordre og understøtte fred mellem borgerne. Vi påkalder os enhver leder, det være sig I hjemmet, stedet for andagt, eller på arbejde, til at være et levende eksempel på fred, for kum på denne måde kan vi forvente, at fred bevæget sig over Jorden overflade.

Verdensfred begynder med os selv. Den opstår af den ånd, der søger udtryk gennem sindet, hjertet og kroppen hos hver enkelt person. Regering og love kan ikke gøre hjertet helt. Vi må sætte os ud over, hvad det adskiller os. Ved at give kærlighed og respekt, værdighed og støtte, kommer vi til at lære fred at kende. Vi lærer at elske vores næste, kommer vi til at lære fred at kende. Vi lærer at elske vores næste, som vi elsker os selv, og bringer fred til verden. Vi forpligter herved os selv til denne ædle bestræbelse.

Fred er først en sindstilstand. At leve fredeligt begynder med at tænke fredeligt. Fred giver den største mulighed for vækst og læring, der fører til personlig lykke. Selv-styring fremmer indre fred og fører derfor til ydre fred. Vi sværger at heale os selv gennem tilgivelse, taknemmelighed og bøn. Vi forpligter os til at få hver eneste dag til at blive en opfyldelse af vores potentiale, både menneskeligt og guddommeligt.

Fred er aktiv, bevægelsen af stilhed, af tro, af overensstemmelse, af service. Den skabes ikke I dokumenter, men I sindet og hjertet hos mænd og kvinder. Fred opbygges gennem kommunikation. Den åbne udveksling af indeer er nødvendig for udforskning, for velvære, for fremskridt, det være sig inden for en person eller blandt mange. Vi sværger at tale med skarpsindighed, lytte med sindsligevægt, begge dele fri for forudfattede meninger, således vil vi erfare, at fred frihed I ro.

Fred opnås af dem, der opfylder deres del af en større plan. Fred og tryghed opnås af de samfund, hvor enkeltindivider arbejder tæt sammen om at tjene helhedens fælles bedste. Fredelig sameksistens mellem nationer er en forstørret afspejling af menneskets indre ro. Oplyst service over for ens næste bringer fred til den, der giver, og til den, der modtager. Vi sværger at leve i fred ved at tage imod sandheder, der finder anvendelse på os alle.

Vi står på tærskelen til fredsfyldt forståelse. Vi står sammen, alle i menneskeheden, ung og gammel af alle kulturer fra alle nationer. Vi sværger at stå sammen som verdensborgere, der ved, at ethvert spørgsmål har et svar, hvert problem en løsning. Som vi står forenet i vores fælles formål, forpligter vi herved os selv i tanke og handling, så vi kan lære kraften af fred at kende i vores liv.

Må fred være med os på alle måder. Må fred herske på jorden.

signed this 8th day of October, 1997, at the College of Metaphysics

Dr. Barbara Condron Dr. Daniel Condron

Dr. Laurel Clark Dr. Pam Blosser

Dr. Sheila Benjamin Dr. Al Rohrer Paul Blosser Melanie McManus Linda Yeingst Ernie Padilla Teresa Padilla Terry Martin

Christine Andrews Sharka Glet Jay McCormick Greg Hoeflicker Lisa Kinser John Clark Patrick Andries

Damian Nordmann Mari Hamersley Terryll Nemeth Paul Madar Oliver Seger Lyle Branson

John Harrison Karen Low Traci Byington

Shannon Cordes

Created in 1997 by faculty & students of the School of Metaphysics

The Peace Dome is located on the campus of the College of Metaphysics. Both are expressions of the ideal of the School of Metaphysics, a not-for-profit educational institute dedicated to aiding any individual to be a whole, functioning Self for the purpose of accelerating the evolution of humanity. All material on this site is copyrighted by SOM. Much of the information may be reprinted or reproduced to help share what is available. We merely ask that you note where the information originated so people can easily find us. May peace be with us all ways. May peace prevail on Earth. Copyright ©2003- 2008 School of Metaphysics